

Christian Erhard Hansen 1810-1811
 var født i Hammel, hvor hans fader var berider hos grev Friis; hans moder hed Maren Nielsdatter. Han var student fra Viborg 1795, cand.theol. 1799 (laud). fødselsåret var 1777.

Han blev gift med Anne Marie Mørch, en præstedatter fra Perslev, Dal, Voldsted i Ålborg amt. Efter kun 1 års ophold i Mygind blev han forflyttet til Todbjerg-Mejlby, hvor han var til 1827, da han blev kaldet til Ønslev-Eskildrup på Falster. Han havde 3 sønner og 3 døtre, hvoraf den ene datter blev født i Mygind. I kirkebogen indførte han ofte en personlig karakteristik af sine konfirmander. Han døde 1853.

21 Johan Christian Valeur 1811-1827
 var født i Ålborg 26. november 1796 som søn af tolderen, Johannes Møller Valeur, der ejede de to vendsysselske herregårde, Langholt og Ravnstrup. Moderen hed Kirstine Christensdatter. Han var student fra Ålborg 1793. Først studerede ha jura og bestod eksamen med karakteren: ei ubequm; siden tog han teologisk embedseksamen med 2. karakter. Samme år, 1803, blev han personl kapellan i Voldstrup hos hans broders svigerfar, pastor C.C. Rafn, og 1811 kom han til Mygind, hvor han blev til 1827, da han forflyttedes til Voer-Estruplund. Han var gift med Johanne Elisabeth fra København. De havde 6 sønner og 2 døtre, heraf er 1 datter født i Mygind. Han døde 1849, og hans betegner ham ved den lighed som en trofast hyrde.

22 Peter Schæffer Dahlhoff 1827-1835
 var født i Ring som søn af sognepræsten, Peter Dahlhoff til Ønslev-Eskilstrup. Han var student fra Nykøbing F. 1815, cand.theol. 1819 (laud), og samme år som han blev residerende kapellan i Vissenbjerg, indgik han ægteskab med Lovise Augusta Hansen. Efter kun 8 års præstegerning i Mygind blev han kaldet til sognepræst for Nykøbing-Lodderup-Elsøe på Mors. Men heller ikke her har han kunnet slå sig ti ro. 1854 søgte han atter bort og blev nu kaldet til Damsholte i Præstø amt. Dette embede fik han dog aldrig lajlighed til at tiltræde, idet han blev syg og døde i Nykøbing 5. marts 1855.

23 Peter Christian Røgend 1835-1850
 var født i Århus som søn af agent og købmand, Jens Røgend og Birgitte Christensen. Han var student fra Århus 1827 og cand.theol. 1832 (laud) fødselsår 1809. Han var gift med Elise Kirstine Langballe. I ægteskabet fødtes, mens han var i Mygind, 5 drenge og 5 piger, hvoraf dog 2 drenge og 2 piger døde i alderen 0-1½ år.

Røgend hørte til de præster, der gjorde notater i kirkebogen om sine sognebørn, og som, selv om de måske var sande, helst skulle have været udeladt. Således skriver han 1837 om en pige: "Født og opvokset her i sognet, har godt skudsmål, men under sit sidste halvårlige ophold vakte hun, rimeligvis ikke ubegrundet, skinsyge hos husmand Niels Christensens kone i Mygind." Og om en karl, der tjente i præstegården, skriver han: "Konfirmeret 1828 med meget godt for religionskundskab, flid og opførsel. Herfra erholdt han godt skudsmål for duelighed, flid og troskab, men med grund klages over hans løsagtighed og fraværelse fra gården om natten."

1840 bemærker han om en pige: "Født og opvokset her i sognet. Hendes forhold ikke meget rosværdige." Og om en anden, som tjente i præstegården: "Konfirmeret i Skjærring sogn. Herfra slet skudsmål for utroskab, uærlighed etc. Er frugt-sommelig med det andet barn.

Han forflyttedes 1850 til Hørby i Holbæk amt og tog sin afsked 1871. Ved afskeden fik han en anerkendelsesgave fra menigheden. Han døde i Kbh. 1874.