

Ligeledes i Postkjæret; paa disse tvende Steder finder jeg den bedste Tørvejord, saa at Tørveskjær, der ligger til Præstegaarden er ikke alene ringe, men endog snart opskaaret, som endog kan erfares af et Tingsvidne, Hr. Christian Beyer har taget ved Oustrup Ting d. 29. Oktober 1727:

Her er hans Copi:

Herforuden har til Mygind By lagt Mygind Skov med en Del Jord, som endnu ved Grøft er skilt fra Clausholm Mark og Skov, hvoraf Mygind Beboere endnu maa betale Skovskyld til Tustrups Ejere, nemlig 1 Brandevin, 1 Lam, 1 Gaas og 1 Skp. Havre, uden at nyde mindste Nytte af Skoven. Ligeledes af en Tørvemose mellem Limmer og Castrup, hvoraf hver Mand 1 Par Kyllinger. Det fejler ikke, at jo Præsten jo har haft sin Del i dette, men naar det er gaaet her fra Byen, vides ikke."

Hospia Pouperum (Fattighuse) intet

Scolæ Publica (Offentlig Skole)

Deraf er en i Karlby i Krogsbæk Sogn, som betjenes af Degnen, til denne Skole søger Børnene i Schøring og Krogsbæk Sogne Mygind Beboeres Børn søger Lime Skole.

Documenta Publica (Offentlige Dokumenter)

Vist haves intet, men af Hr. Augustini Basballes Angivelse ses, at i hans Tid 1690 har været et Tingsvidne, udstedt ved Bendstrup Ting 1690, Aristani Dag af Peder Utzen, at Præsten til Karlby aarlig bør at nyde sin Brandfang, fri Olden, Gjærdsel og andet til Præstegaarden fornøden Sæd af Karlby Skov, som har lagt til Annexgaarden i Karlby, men da den er nu saa gammel, at det næsten er forglemt og Documentet bortkommet, saa nyder Præsten alene, hvad det høje og naadige Herskab gunstig vil give af Naade.

At dette er alt, hvad jeg ved at indgive Mygind, Schøring og Krogsbæk Sogne angaaende, vil jeg, naar det forlanges, med en god Samvittighed bekræfte.

Mygind Præstegaard den 28. Juli 1772

Copmann.

Eftertiden må være denne præst taknemlig for hans indgående skildring af såvel præstegården som sognet. 1782 forflyttedes han til Sønderup-Suldrup, hvorfra han afskedigedes 1799. Han døde i Ålborg 1804.

18. Thomas Fritz

1782-1801

var født i Strø på Sjælland, hvor faderen, Jørgen Pedersen Fritz var præst. Moderen hed Kirstine Marie Wellejus. 1787 opholdt hun sig som enke hos sønnen i Mygind. Han var student fra Roskilde 1772, cand.theol. 1778 og gift 1786 med Anna Lassen Mohr, præstedatter fra Voldum. De havde flere børn, som alle var født i Mygind. En søn, Georg, som døde 6 år gammel, er begravet i kirken. En datter blev først konfirmeret efter faderens død af pastor Hansen, der skrev følgende om hende i kirkebogen: "Marie Kirstine Fritz, datter af præsten, sl. Hr. Fritz i Mygind, 15 år gammel har herlige Naturgaver, lyst Begreb, og som jeg vist tror, megen følelse af Religiositet. Skønt den Undervisning, hun forhen havde nydt, mere var Hukommelsens end Forstandens Sag, blev hun ved stadig Opmærksomhed og Anvendelse af sine gode Evner en meget god Konfirmand 1801 døde pastor Fritz, kun 48½ år gammel.

19. Johan Christopher Clausen

1801-1810

var født 1745, student 1759 og cand.theol. 1764 (laud). Han var søn af Nicolaj Clausen og Anna Elisabeth Christensdatter Hauch. 1770 blev han personel kapellan i Vadum og 1776 residerende kapellan i Klim, Thorup og Vust. 1784 blev han sognepræst på Sejrvø. 1786 indgik han ægteskab med Anne Cathrine Thygesen, med hvem han havde 1 søn og 1 datter. Han døde i Mygind i en alder 1810 i en alder af 65 år. Dagen efter hans død døde også hans bror, Otto Friedrich Clausen, som vistnok levede hos ham; de blev begravet samme dag på Mygind kirkegård.