

16 Hr. Christen Nordberg Bondesen

1763-1765

blev kaldet af salig Kong Frederik 5. d. 18. Okt. 1763. Han var født 1721 i Christiania i Norge, hvor hans Fader var Købmand. Anno 1714 blev han sat i latinskole i Christiania under Rektor Erik Arbin. 1741 blev han dimitteret til Københavns Universitet. 1749 blev han kaldet til at udgaa som Præst paa Kina, hvorfra han anden og sidste Gang hjemkom 1753. Derpaa blev han 1759 antaget som Præst paa et af de kongelige Orlogsskibe, som samme Aar gik ud, i hvilket Embede han forblev til Aaret 1763, da han af salig Kong Frederik 5. blev kaldet til Præst for disse Sogner.

Den 18. juli, Aaret 1765 blev han af Hr. Greve Larvig kaldet til Præst for Brun Langnæsset Thonum Berg og disse Menigheder i Larvigene Provsti, hvor han døde 1772."

17 Hr. Christian Albrecht Copmann

1765-1782

blev født i Kjøge 1730, hvor min Fader var Købmand. Formedelst hans hastige Død blev jeg i Oktober 1743 bortsendt til min Morbroder i Nachschou, Hr. Cammerraad og Forvalter Rennemann, som satte mig i den latinske Skole, hvorfra jeg i Aaret 1751 af Rector N. Jørgen Heilmann blev dimitteret til Københavns Academie. 1752 tog jeg Eksamen Theologicum under Dhrr. Professor Doctor Roselang og Bang og bekom Carakteren Haud Illaudabilis (Udmærkelse). 1761 blev jeg af Hr. Doctor Bildsøe beskikket til Hører ved Holmens fattige Skole i Laxegaden i København. Samme Tid blev jeg af Klokker Bang ved Holmen Kirke antaget som Vicarius i Cathedet ved Holmens Kirke 8. Okt. 1763.

Samme Aar blev jeg af sal. Kong Frederic 5. kaldet til Cathedet ved Kirken. Den 26. August blev jeg af Hr. Geheimeraad Fried. Chr. Rosenkrantz kaldet til Præst for disse 3 Sogne."

Pastor Copmanns forældre var købmand Jørgen Poulsen og Marie Sybille Rennemann.

Han var 1. gang gift med Anne Charlotte Amalie Rosenlund, som døde i Mygind 1767.

I kirkebogen står under dette år: "Jordet velærv. Hr. Copmanns Kiereste i Mygind, Anne Charlotte Amalie Copmann, f. Rosenlund, 44 år gammel.

2. gang var han gift i Hornslet med Birgitte Dorthea Colstrup, hvis fader var forvalter på Rosenholm. Hendes moder blev 23. dec. 1776 begravet på Mygind kirkegård. - Copmann er en af de få præster, der har betænkt kirken i Mygind med gaver. I den ældste kirkebog står der således:

"Den 27. Februar 1766 har jeg Christian Albrecht Copmann, Sognepræst her til Mygind etc. med min kiære Hustru, Anne Charlotte Amalie Copmann givet til Mygind kirke en Pude til Prædikestolen med blaa og hvide Silkefrynser, samt et Overtræk paa Alterskammelen af blaat Silketøj med udsyede Blomster og gule og blaa Frynser, samt et perlefarvet Rækværk for Alteret med blaat Silketøj overtrukket Pude, samt tvende grønne Gardiner til Skrifttestolene, saa og en Bogstol paa Alteret."

Vi fortsætter påny med hans beskrivelse af præsteembedets forhold, da der heri er så mange interessante oplysninger, at det ville være utilgiveligt at forbigå dem.

Decimantes

Mygind Sogn har 8 hele Gaarde og 6 Huse og Mygind Mølle. I Mygind Sogn tager jeg Tiende paa Agrene, som det ene Aar med det andet kan beløbe sig til:

4 Tdr. Rug, 7 Skpr. Byg, 7 Tdr. Havre, 4 Tdr. Ærter. Kvægtiende, hvoraf jeg nyder en Trediedel, kan i Mygind beløbe sig aarlig til 9 Mark; af de andre Sogne nyder jeg efter Anordningen nogle Gedelam, Kyllinger, Tørv og gjorde Hakkelse.