

Mygind en halv snes år og må ved sin død 1671 have været en temmelig ung mand; thi han blev student fra Viborg 1650.  
 Det var ham, der skænkede Mygind kirke den lille gamle kirkeklokke, der hang på muren, indtil tårnet blev bygget; den er nu forsvundet, ingen ved hvorhen?)

8 Eskil Olsen Olavius 1671-1675.

var fra Randers, hvor hans fader, Ole Olsen Olavius var sognepræst til Gråbrødre eller Vor Frue kirke. Han var gift med formandens enke og skal have været dygtig til musik og matematik.

\*) Det oplyses nu, at den hænger i klokkestativet på Krogsbæk gamle kirkegård.

9 Rasmus Jensen Dolmer 1676-1681

var student fra Århus 1660, og det menes, at han var søn af den bekendte historiker, magister Jens Dolmer, som var kaldet til præst ved domkirken, men som mistede sit embede, fordi han i hidsighed gav sin elev, Ulrik Christian Gyldenløve - en søn af Christian 4. og Vibeke Kruse, en ørefigen.

10 Augustinus Christopher Basballe 1681-1694

står opført i matriklen af 1688 som bruger af præstegaarden, der var sat til 3 tdr. 5 skp. 1 fdk. hartkorn, og på den tid var den største gård i Mygind. Han blev student fra Århus 1672 og må være død i en ung alder.

Rimeligvis har han efterladt sig en enke med små børn; thi ved en barnedåb i Lime 1708 hos kapellanen, Peder Abel nævnes blandt fadderne, Monsieur Peter Basballe, der sandsynligvis er hans søn.

I en pakke i Landsarkivet, der benævnes "Diverse dokumenter fra 1550-1794 fra Clausholm" findes en protestskrivelse fra ham, der her skal anføres, fordi den viser, hvilke besværligheder præsten og de øvrige beboere havde at slås med i anledning af herredsskellets flytning.

Skrivelsen lyder således:

Højvelbårne og velædle Hr. Commisarius.

Som fornemmes, at hans Excellence Grefve Rewentlow etc. hans Fuldmægtig næst forleden Dag prætenderede og paastod Clausholm Eenemærke ved den østre og nordre Side, att schulde stræch sig til Midtstrømmen udi Mygind Aa, da saa vidt mig underskrevne vedkommer, protesterer jeg derimod, at præstegaarden udi Mygind tillige med Mygind Grander oc Bye-Mænd allerede ved den vestre og søndre Side af Aaen fra Mygind Mølle oc till Nye-Broe hafr deres aarlig lodskifte Eng, men endog deris Fri Fægang ald Mygind Schow indtil den gamle Grøft oc Opkastning, som støder paa bemeldte Nyebro och Waase, i hvilket de oc stedse af Arilds Tid ubehindret nydt hafr; och jeg derfor uden min fri ilderændsel af Schowen, af Øvrigheden udviist for min Præstegaards Anpart i bemeldte Mygind Schow.

Indtil nu paa 4. aars Tid hans grevelige Excellences Betjenter os det hafr formeent, hvorudofr Mygind Præstegaard oc hele Bye moxen er blefven ganske øde og ruineret, formoder, att de gunstige Herr. Commss. dette udi bedste anseer, saa jeg tillige med ByeMændene herefter som tilforn maae nyde samme vores Eng, Fædrift og anden Frihed uden vjrdere Hinder og Fortræd, anseende min paaboende Præstegaard endnu er Kgl. Majsts. beholdne Højhed.

Mygind Præstegaard

d. 19. Juni

Anno 1688

forbliver Velb. och Velædle

Hr. Commissarers ydmyge Tienere

Augustinus Christoph. Basballe

Guds uværdige Tiener til Mygind

Kirke.

Ann. Storkansler Grev Conrad Reventlow havde 1685 af Hans Friis' sviger søn