

Da eftersom det ene Sogn af minne salige Forældre, som haffuer altid været holdet os endnu en Sognekirke til Gaarden, haver de derfor som retsindige Sogneherrer og Øvrighedsmænd udi samme Krogsbæk Sogn altid haft deres Stemmer og Vota på den Person, som samme Menighed skulle betroes. Hvorfor jeg og nu i saa Maade efter alvorlig Ønske paa Kaldelse om en tro, værdig Præst og Sjælesørger udi samme Kald som en ret Sogneherre og ypperste Kaldsmand udi Krogsbæk Sogn, haver udi den hellige Treføldigheds Navn, nu i Dag, den 7. December, Anno 1659 udvalgt og kaldet, og hermed udvælger og kalder, den hæderlig og vellærde Person, Peder Knudsen til min og den menige Almue udi Krogsbæk Sogn med sli Vilkaar, at hen udi samme sit Embede sig forholder med Guds saliggørende Ords rene Lærdom og et kristligt og lærefuldt Liv og Levnedes Omgængelse, som en sand Guds Tjener bedst synes og anstaar. Hvorimod jeg lover, saa længe han i saa Maade sig beflitter, mig igen at ville imod ham anstille som en kristen Øvrighedsmand, mild og redebøn, til al Kristikærlighed, Ære og Befordring, saa som jeg med hans Formand tiest og bevist haver, forhaabendis mine Tjenere udi i dette mit Vælgekald medstemme og forbemeldte Person særdeles ved deres skriftlige Kald fremdeles bekræfter; og vorder samme herefter som deres rette Sognepræst hørige og lydige, givenedes og gørendes hannem som deres rette Sjælesørger, efter Ordinanansen, hvis Rettighed, de hannem vorder pligtige og skyldige, venligst ogsaa begærendes, at den hæderlig og højlærde Mand, Doctor Jacob Matthiesen, Superintendent over Aarhus Stifts Villie efter kgl. Majestæts Ordinans hannem eksaminere og siden med sin Skrivelse til kgl. Majst's Befalingsmand over Callø Lehn recommendere, at han af hannem ved sin præstelige Eds Aflæggelse og Collats Brevs Meddelelse udi samme Kald kunde vorder bekræftiget. Hvilket til Vitterlighed har jeg dette med egen Haand underskrevet og med mit Signet bekræftiget. Datum, Rosenholm den 6. Decbr. 1659.

Erik Rosenkrantz.

Herefter følger så kaldsmændenes åbne kaldsbrev:

Vi efterskrevne Christen Pedersen og Mikkil Mikkelsen udi Kaldbye, fuldmægtige Kaldsmænd af Kraagsbæk Sogn, Anders Christensen udi Skjørring og Rasmus Pedersen udi Andi, fuldmægtige Kaldsmænd udi Skjørring Sogn, kender og gør vitterligt udi dette åbne Brev, at efterdi vores forrige Sognepræst og Sjælesørger, hæderlig og vellærde Mand, Hr. Lauritz Nielsen haver fra sig overleveret sit Kaldsbrev til hæderlig og højlærde Mand, Doctor Jacob Matthiesen, Superintendent over Aarhus Stift, og i saa Maade haver ganske afstaaet sine betroede Sogner, da haver vi efter foregaaende alvorlig Gudspaa kaldelse om en tro og flittig Sjælesørger med voris gunstige Hosbondes Raad og Samtykke, saa og udi vor kjære Hr. Provst, hæderlig og vellidt Mand, Hr. Peder Lauritsens, valgt Sognepræst til Øster og Vester Alling Sogner og Medtjener udi Lime Sogn, Overværelse, saa og med menige Sognemænds og kristelig Almues udi forbenævnte Sogne, Villie og Samtykke efter kongelige Forordninger, nu i Dag, som er den 7. December 1659, udvalgt og kaldet og herved vælger og kalder den hæderlige og vellærde Person Peder Knudsen, efterdi hans betroede Herrens Gaver os og menige Almue udi forn. Sognertil voris og den menige Almue udi Krogsbæk udi Skjørring Sogn, rette Sjælesørgere og Sognepræst med sli Vilkaar, at han udi sit Embede skal forholde sig som en ærlig og hæderlig Præstemand vel egner og anstår udi Levned og Lærdom, som han vil forsvare for Gud og være bekjendt for Menniskene. Derimod lover vi alle og enhver, i Særdeleshed forn. Peder Knudsen al tilbørlig Ære, Lydighed og Bestandighed Offer, Bud og al anden Rigtighed, som det retsindige, fromme og gudfrygtige Sognefolk efter Ordinanansen og Recessen er deris Sjælesørgere i alle Maader pligtige og skyldige, som vi og hans Formand og Sognepræst til forn. Sogn af Arrilds Tid givet og gjort haver. Og er derfor voris alvorlige Begjæring til hæderlig og højlærde