

Til vitterlighed med min egen hånd
 Peder Lauritsen B. Århus d.29.juni 1657
 Egen Handt
 Eske Madtsøn Laurits Nielsen
 Egen Handt Egen Handt"

Det fremgår ikke af noget dokument, hvord præstens forseelse har været.

7 Peder Knudsen Oldorph 1660-1671

Ved Laurits Nielsens afgang opstod en langvarig trætte mellem de to herremænd, Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Hans Friis til Clausholm. Trætten drejede sig om, hvem der skulle have ret til at kalde den ny præst i Mygind. Hidtil havde det, så vidt man kan skønne, været herremænden på Rosenholm, og da han ejede Krogsbæk kirke og bøndergodset i disse sogne, og tillige var kongens lensmand i Calø amt, hvori alle tre kirker var beliggende, var det naturligt, at han krympede sig ved at overlade kaldsretten til Hans Friis. På den anden side ejede denne alt bøndergodset i Mygind, og ydermere havde han i 1652 fået skøde på Mygind præstegård, så der kunne være en vis rimelighed i, at han fik kaldsretten.

Peder Knudsen siger herom: "Mygind kirke og præstegården er kongens. Skjerring kirke er og kronens. Men Krogsbæk kirke har Erik Rosenkrantz rettighed til, eftersom hans forældre næsten har ladet den opbygge som en slags sognekirke til Rosenholm; thi Rosenholm er opført på det sted, hvor to bøndergårde lå, nemlig Svineholt og Holme, og disse gårde lå i Krogsbæk sogn. Rosenholm har også deres stolestade i Krogsbæk kirke, men for bekvemmeligheds skyld søger de for størstedelen Rosenholm kirke. Alle tre kirker ligger i Calø amt, hvor Erik Rosenkrantz er lensherre." (omskrevet til nudansk) Således stod sagen, da den ny præst skulle vælges, og år gik efter år, inden han kunne blive endelig indsat i sit embede. Man siger selv, at han blev kaldet 1659, d. 7. december, men formedelst den uoverensstemmelse, der var mellem Erik Rosenkrantz og Hans Friis, - ikke om personen, men om kaldsretten - blev han først ordineret 1660 d. 21. oktober, da biskop Hans Brochmand ordinerede ham.

Kongens befaling til ordinationen lød således:

Frederich dend tredie med Guds Naade, Danmarchis og Norgis, Wendies og Gottis Konnung, vor Gunst tilforn! Eftersom for os underdanigst andragis, huorledis der nogen Tuist om et Præstekald, huortil en Person ved Nafn Peder Knudsen schal være kaldet, da ere vi naadigst tilfreds, at bemeldte Person til det samme Præstekald maa ordineres, dog enhuer sin Rett, som derpå noget kan prætere, forbeholdes. Dermed scher vor Willie.

Befallendesz Eder Gud, schreffuet på vort Slott, Kiøbenhafn, 14. Augustij
 Friederich under vort Signet.

Peder knudsens kaldsbrev lyder som følger:

Jeg Erik Rosenkrantz til Rosenholm, kgl. Majestæts Befalingsmand udi Aarhus Lehn, gjør vitterligt, at efterdi hæderlig og vellærde Mand, Hr. Laurits Nielsen, min forrige Sognepræst til mit sogn, Krogsbæk, saa og til Mygind og Skjerring Sogner, hafer for sin egen Forseelse godvilligen overleveret sit Kaldsbrev til hæderlig og højlærd Doctor Jacob Matthiesen, Superintendent over Aarhus Stift og dermed sit ovennævnte kald og sogner afstaaet.