

Kristendommens historie i Danmark falder i to skarpt adskilte afsnit, omhandlende henholdsvis Katolicismen og Luthers lære. - Det var katolicismen, der kom ind i landet, da Ansgar begyndte sin kristendomsforkyndelse i Slesvig, og den da bevarede sin stilling til 1536, da reformationen blev indført.

Det nøjagtige tidspunkt for reformationens indførelse i Mygind kan næppe angives. Men da kirken er opført før 1200, og da der sandsynligvis før den har været en trækirke, kan tiden vel ved et forsigtigt skøn sættes til ca. midten af 11. århundrede.

Fra den tid og 1536 har der altså været katolske præster. Om dem ved vi intet. Den eneste, hvis navn er bevaret, er Mangnus, der nævnes sammen med byens navn 1396.

Heller ikke de første præster efter reformationen har efterladt sig videre spor. Men i den ældste kirkebog for Mygind, i Viborgs præstehistorie og i en redegørelse fra Peder Knudsen Oldorph nævnes dog navnene på de første lutherske præster:

"Efter voris højærværdige Herr Biskop M. Hans Brochmann hans befaling er dette efterfølgende om Mygind, Kraagsbeck og Skjørring sognenes, saavel som præstegaardens beskaffenhed antegnet. Saa vidt mig er bevist er præsterne til samme sogne, saa vidt udsperges kan:

1 Hr. Jørgen, død ca 1585

2 Hr. Rasmus, var præst i 40 år, død ca. 1586.

3 Hr. Mogens Rasmussen, Pandrup, præst i 10 år (provst)

4 Hr. Søren Nielsen Quist, præst og provst i 41 aar."

Denne var gift med Peder Nielsen Skrivers datter, Berty fra Skovlkjær. I medgift fik hun af sin far bl.a. 1 okse, 2 stude, 2 unge stude, 4 køer, 1 kvie, 1 hest, 2 øg, 2 føl, 7 får og 6 lam. Man kan deraf skønne, at Hr. Søren drev et ret stort landbrug.

Præstegården hørte dengang til et vikarie i Århus domkirke, som Laurits Hverring var forlenet med. Men 1605 anmodede Holger Rosenkrantz til Rosenholm kongen om tilladelse til gennem mageskifte at sætte sig i besiddelse af den, og kongen gav tilladelsen og sendte Kapitlet i Århus domkirke følgende brev:

Kongen skrev for nogen tid siden til det om at bevilge Holger Rosenkrantz til Rosenholm en kapitelsgård i Mygind, som Hr. Søren Nielsen, sognepræst i Mygind, nu har i brug, til mageskifte for en ham tilhørende gård i Dejret by, Tved sogn, og har nu erfaret, at det har bevilget mageskiftet og lagt mageskiftgodset. Det befales kapitlet ved første lejlighed at afslutte mageskiftet, som kongen siden vil give konfirmation på."

Herligheden med gæsteriet af gården udgjorde  $1\frac{1}{2}$  td. malt.

I sit ægteskab med Berty Pedersdatter havde præsten 3 dejlige pigebørn ved navn Anna, Beret og Sidsel Sørensdatter. Sidstnævnte blev gift med efterfølgeren i præsteembedet, Laurits Nielsen Østerballe.

Det er Søren Quist, der har beskrevet den nu forsvundne langdysse på Mygind mark. Han døde 1636.

5 Laurits Nielsen Østerballe 1604-1657.

Et brev i Århus bispearkiv fortæller følgende:

"Hans Jensen, Mygind, Madtz Pedersen og Poul Søfrensen, ibidem, Simon Nielsen i Andi og Anders Christensen i Schjørring, Rasmus Andersen i Forup og Rasmus Pedersen i Karlby på menige sognebørn udi Mygind, Schjørring og Kraagsbeck sogne deres vegne, gjør vitterligt at; 1624 den 18. maj vare forsamlede i Mygind, og da Hr. Søren Nielsen Quist for sin store svagheds og skrøbeligheds skyld har beklaget, at han ikke mere kunne betjene sit embede, saa har de nu kaldet Laurits Nielsen Østerballe efter Hr. Madtz Pedersen Kragelund, præsten i Søby i provstens nærværende, hans gode råd og samtykke."